

# Einde van het tijdperk Sef Vergoossen

DOOR ROB SPORKEN

**N**a meer dan drie decennia te hebben geleefd van wedstrijd naar wedstrijd, vindt voetbaltrainer Sef Vergoossen het mooi geweest. De zestigjarige Peyenaar wil samen met zijn gezin tijd vrijmaken 'voor andere aantrekkelijke dingen in het leven'. Gisteren liet hij niet alleen zijn club Nagoya Grampus Eight weten na dit seizoen te vertrekken, hij gaf ook aan helemaal te zullen stoppen. Elke beslissing die hij in het verleden nam met betrekking tot een nieuwe job kostte ongeveer twee uur bedenktijd. Behalve de

**Sef Vergoossen zet een punt achter zijn trainerscarrière.**



eerste en de laatste. „Toen mij in 1974 werd gevraagd trainer van Holtum te worden, heb ik er weken over moeten nadenken. Het betekende namelijk stoppen met voetballen. En ook nu heeft het een aantal maanden geduurd eer ik de knoop heb doorgesneden. Het is namelijk niet zomaar een besluit, het is een einde van een tijdperk.”

Sef Vergoossen tuurde de afgelopen periode onophoudelijk naar de twee kaarten die voor hem op tafel lagen: definitief stoppen of zijn contract verlengen bij Nagoya Grampus Eight. Uiteindelijk, na lang wikken en wegen, trok hij de eerste. „Als ik verder was

gegaan, dan was dat in Japan geweest. De club heeft voor de zomer al gevraagd of ik langer wilde blijven. Over een contract is niet gesproken, want ik heb laten weten eerst voor mezelf de keuze te willen maken of ik mijn carrière al dan niet wilde beëindigen. Ik vond het niet netjes een contract te bekijken en dan later te zeggen: ik doe het niet.” Aangezien de Limburger ervoor koos terug te keren naar Aalbeek, is het in Japan niet gekomen tot onderhandelingen. Vanuit zijn sfeervolle boerderij gaat hij een nieuw hoofdstuk schrijven in zijn leven. Eentje waarin voetbal geen hoofdrol meer zal spelen.

Vergoossen heeft namelijk niet alleen besloten een punt te zetten achter zijn trainerscarrière, een functie als technisch directeur of manager bij een club in de buurt zal hij evenmin aanvaarden. „Omdat je dan opnieuw zestig, zeventig uur per week bezigt bent met voetbal. En daar heb ik geen trek meer in. Ik heb daarover overigens ook geen gesprekken gevoerd met wie dan ook. VVV heeft me eens gepolst toen ik vertrok bij Genk, maar dan heb je het over ruim drie jaar geleden. Ik koos destijds voor de Emiraten.”

# Vergoossen: het is goed geweest

VERVOLG VAN < PAGINA 1

**S**ef Vergoossen werd in zijn hele carrière gesteund door echtgenote José. „Ze heeft me altijd vrijgelaten bij het maken van een keuze, ze is me altijd gevolgd. Ook nu weer, al was het in Japan voor haar moeilijker. Ik had mijn werk, zij zat vaak alleen, omdat het lastig is contacten te leggen. Toch zei ze: het is je eigen keuze, als je hier wilt doorgaan, moet je het doen. Maar na meer dan dertig jaar, waarvan de laatste drieënhal in

het buitenland, is het goed geweest. Ik wil met mijn gezin leuke dingen gaan ondernemen waar we in het verleden nooit aan toekwamen. Andere mensen verheugen zich altijd op het weekend, ik ken die term niet. Wij leefden van wedstrijd naar wedstrijd.”

Vergoossen en zijn gezin stappen nu uit dat strakke korset. Op weg naar... ja naar wat eigenlijk? „Geen idee. Ik heb zoveel interesses. Ga graag naar de schouwburg, zou wel eens gitaar willen leren spelen en ben gek van de natuur. Parachutespringen en bergbeklimmen lijken me heer-

lijk. Ik ben echt niet bang in het beruchte zwarte gat te belanden, denk zelfs tijd tekort te komen.” Ein toch, een leven zonder voetbal voor iemand die er dag en nacht mee bezig was, lijkt onvoorstelbaar. „Ik ben absoluut niet uitgekeken op het voetbal. Als het kan, wil ik er best bij betrokken blijven. Ik heb met Serve Kuijer wel eens gesproken over de Voetbalacademie, maar ook dat was niet meer dan brainstormen. Wat ik ook ga doen, ik wil ik elk geval de vrijheid hebben om te kunnen zeggen: jongens, over twee weken ben ik met mijn gezin tien dagen weg.”



Fragmenten uit de carrière van Sef Vergoossen (vanaf linksboven, met de klok mee): uitgezwaaid bij Roda JC in 2001, met Arnold Hendriks na de gewonnen bekerfinale in 2000, een 'high five' met een Japans voetballiefhebbertje, de Roda-fans liepen in 2000 weg met hem en via een briefje communiceren met de spelers van Al Jazeera.

foto's Dries Linssen, Sanne Linssen, Jeroen Kuit en archief MGL

# Hoogte- en dieptepunten uit de carrière van Vergoossen

VOETBAL

Van onze verslaggever

**D**e lange carrière van Sef Vergoossen, die in 1974 begon als trainer van Holtum en in 1978 bij VVV in de wereld van het profvoetbal stapte, kende veel hoogtepunten en enkele dieptepunten. „Dat maakt elke trainer mee. Maar ik kijk met veel voldoening terug. Overall heb ik eruit gehaald wat erin zat, ik kan me overall nog laten zien en heb nooit hoeven te solliciteren. Bovendien waren de afgelopen jaren in het buitenland een verrijking. Ik dacht in het begin dat je als trainer uit beeld zou raken als je een paar jaar weg was uit Nederland. Maar ik heb constant aanbiedingen gehad uit Nederland, België, Duitsland, Griekenland en Rusland. Waarom ik er niet op ben ingegaan? Omdat ik het naar mijn zijn had in de Emiraten en Japan.”

## 1. HOOGTEPUNT

Vergoossen stuntte met MVV door een keer zevende te worden in de eredivisie, hij loodste Roda JC driemaal op rij (inclusief een bekerwinst) Europa in en tracteerde Racing Genk na het kampioenschap van België op de Champions League. „Toch denk ik bij een hoogtepunt niet aan iets tastbaars. We haalden met MVV net geen Europees voetbal. En met VVV werden we na de promotie naar de eredivisie gezien als de gedoodverfde degradatiekandidaat, maar waren we zes wedstrijden voor het einde al veilig. Dat was misschien wel moeilijker dan de beker winnen met Roda JC.”

## 2. DIEPTEPUNT

Bij zowel MVV als Genk maakte Vergoossen zijn karwei als trainer niet af. „In beide gevallen heb ik bij de clubleiding zelf aangegeven dat het verstandiger was indien ik een stap terug zou zetten. Ik weet dat de buitenwereld riep dat ik bij MVV was weggepromoveerd naar technisch directeur en bij Genk ben ontslagen, maar ik weet als geen ander hoe het gegaan is. Dat is voor mij het belangrijkste. Als het je écht hebt over een dieptepunt, dan was dat de overgang van MVV naar Roda. Ik ga daar niet over uitwijden, maar dat is absoluut niet prettig gelopen destijds.”

## 3. SPIJT

Vergoossen verwacht niet dat hij spijt krijgt van zijn laatste en meest ingrijpende beslissing. „Ik heb nooit spijt gehad van een besluit. Ooit kon ik als hoofd jeugdopleidingen naar Ajax. Het zou voor mij, als Cios-trainer zonder achtergrond als profvoetballer, de enige weg zijn geweest om daarna eventueel hoofdtrainer van Ajax te kunnen worden. Daarover heb ik later wel eens nagedacht.”

## PASPOORT

**Sef Vergoossen**

**Geboren:**

**5 augustus 1947 in Echt**

**Clubs:**

**Holtum, EHC, VVV, MVV,  
Roda JC, Racing Genk,  
Al Jazeera, Nagoya  
Grampus Eight**